

PANIA ΡΑΓΚΟΥ ΣΤΟΝ «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟ» ΚΑΙ ΓΙΑΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ ΣΤΟ TITANIOYM

Εικαστικά

Της Βιβής Βασιλοπούλου

νν επόμενη της Καθαράς Δευτέρας, το κρύο μας κρατάει ακόμη περισσότερο μακριά από τους δρόμους, απ' όπου μόλις μια μέρα πριν συμμαζευτήκαμε. Και ενώ οι αιθουσες των κινηματογράφων δημιουργούν έναν καινούργιο πόλο ζήσης στους αντίοδες των χιονοδρομικών καταφυγίων, οι αιθουσες τέχνης γνωρίζουν μεγάλη μοναχιά, έστω κι αν θερμαίνονται το ίδιο καλά με τις κινηματογραφικές, έστω κι αν προσφέρουν, φιλόξενα αυτές, καλύτερο καφέ από εκείνες και καλύτερες σοκολάτες. Το έντυπο-πρόγραμμα έρχεται λίγο ακριβότερο εδώ, αλλά όχι πάντα.

Γι' αυτό θα επιμείνουμε και πάλι εικαστικά... σε πείσμα των καιρών γενικά, και του κακού (μας) του καιρού ειδικότερα, και θα σταματήσουμε ομοιοπαθητικώς... σε δύο πολύ «δροσερές» εκθέσεις: της Ράνιας Ράγκου «Kiss my art» στον «Αστρολάβο» και του Γιάννη Ζιώγα «Από την ουτοπία στο επέκεινα» στο «Titanium».

Για την πρώτη, μεταχρονολογημένη πρόταση βεβαίως, «ασορτί» ωστόσο με τις «μεταχρονολογημένες τηλεοπτικές βόμβες», το πρώτο κεφάλαιο ενός τρίπτυχου με τίτλο «Η κριτική της αισθητικής της επικοινωνίας» γραμμένου από τον Δημοσθένη Δαθέτα, ενώ ο «τηλεοπτικός κίνδυνος» παραμονεύει παντού, ακόμη και στη διάρκεια ενός «εσωτερικού ταξιδιού της ψληστικής».

Στο βάθος του τοίχου, «δίκινη ταπισερί», όπως θα έλεγε η παλιά φιλόλογος γαλλικού, το πιμερολόγιο της χρονιάς, με λεζάντες χιουμοριστικές ποικίλου περιεχομένου, ορθάνοικτο, έτσι

Δύο «δροσερές» εκθέσεις

που να ξέρεις τι σε περιμένει την άλλη μέρα.

Άλλου σε κάποιο σημείο της αιθουσας, η προειδοποίηση της εγγονής προς τη γιαγιά να προσέχει γιατί «σέρνεται εγκεφαλικό» και δίπλα η εξπρεσιονιστική, χειρονομιακή ευχή... της απόποτης γιαγιάς, προς το παιδί: «Fuck off, είπε η γιαγιά μου». Πιο πέρα εύκολη η καταραμένη ομοιοκαταληξία «milk and whisky very risky» και λίγο πιο πάνω σε πράσινο φόντο ο προσδιορισμός και η κριτική του ίδιου του έργου:

FUCK OFF

KISS MY ART



«Αυτό είναι ένα έργο ζωγραφικής πλούσιο σε ακρεστα-λάθος, αυτός είναι από άλλη διαφήμιση- πλούσιο σε (ακρεστες) αξίες (σε σχέδιο και τόνους), που αποδεικνύει την ικανότητα (ταλέντο), σε συνδυασμό με τη δουλειά σαν κύρια όπλα του καλλιτέχνη». Πάρα κάτω, άσκηση θάρρους 1, 2, 3 και μια ομολογία. Αυτά θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της έκθεσης με πολλή επιτυχία.

Mε αληθινό πνεύμα υπομνηματίζει τα έργα του, τη σάσση του και την καλλιτεχνική του πορεία «Από την ουτοπία στο επέκεινα» ο Γιάννης Ζιώγας, στην απρόσμενη έκθεση του Titanium. «Αντί για εικόνες ας μιλήσουμε για λέξεις», γράφει ο ίδιος στον κατάλογό του προτρέποντας σε κάτι άλλο, ανατρέποντας κάπι γνωστό. «Στην εποχή του τωρινού φορμαλισμού οι εικόνες δεν φτιάχνονται από χρώματα, φτιάχνονται από λέξεις, στον τωρινό φορμαλισμό οι λέξεις προηγούνται των νομάτων και τα νοήματα έρχονται προς τις εικόνες. Είσι, σε μια απρόσμενη εφαρμογή της μεταβατικής ιδιό-

της, ακόμα και οι λέξεις έρχονται πριν από τις εικόνες, «οι δικές μας λέξεις είναι που θα κατασκευάσουν τις δικές μας εικόνες». Και στην εποχή του Σαμπουρ, οι ήρωες του με λέξεις κατασκεύαζαν τα νοήματα. Με ρηματική προστακτική «κατασκευάστικε» ο κόσμος.

