



Πρὸιν διαβάσει καὶ κρίνει κανεὶς ἔνα βιβλίο, ὁφεῖται νὰ λάβει ὑπόψη του τὶς προθέσεις τοῦ συγγραφέα του, ποὺ ἀν εἶναι καὶ ρητῶς διατυπωμένες τόσο τὸ καλύτερο. Τὸ βιβλίο τοῦ Μιχάλη Παπακωνσταντίνου δὲν εἶναι τὸ ἔργο ἐνὸς ιστορικοῦ ἐπιστήμονα, ἀλλὰ τὸ ἔργο ἐνὸς ἔμπειρου καὶ κατὰ κοινὴ ὁμολογία εὐφυοῦς καὶ διορατικοῦ πολιτικοῦ, ὁ ὅποῖς δὲν κρύβει πουθενὰ αὐτὴ του τὴν ἰδιότητα: «Παρασύρομαι -λέει χαρακτηριστικά- μὲ τὴν πολιτική, ἀλλὰ εἴκα σκοπὸν νὰ γράψω καὶ ἀλλὰ γράφω ὡς τώρα... ποτὲ δὲν ξέχασα ἂν δὲν ξεχνῶ πῶς ὅλη ἡ ζωὴ μου ἦταν ἀφιερωμένη στὴν πολιτική, εἴτε ἀσκῶντας τὴν εἴτε γράφοντας γι' αὐτήν. Ἀκόμα καὶ ὅταν ἡ πρόθεσή μου εἶναι νὰ γράψω ιστορία, τελικὰ βγαίνει στὸ κείμενό μου πολιτικὴ ιστορία». Καὶ πιὸ κάτω: «Τὴν ιστορία τῶν βαλκανικῶν λαῶν ἔγραψαν ἀλλοι, πιὸ κατάλληλοι ἀπὸ μένα. Ἐγὼ, ἀλλωστε, ὑπῆρξα στὴν ζωὴ μου μόνο ἔνας πρακτικὸς πολιτικὸς καὶ ποτὲ δὲν ισχυρίσθηκα πῶς εἴμαι ἔνας ιστορικὸς ἐρευνητής. Ὁ, τι γράφω ἐδῶ, εἶναι σκέψεις ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὰ ταξίδια μου στὰ Βαλκάνια, τὶς ιστορίες ποὺ ἔκανα ἀκούσει καὶ τὶς συζητήσεις ποὺ εἴκα κατὰ τὶς ἐπισκέψεις μου σ' αὐτὸν τὸ γεωγραφικὸν χῶρο».

“Αν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ τίτλος συμπυκνώνει τὸ περιεχόμενο ἐνὸς βιβλίου καὶ προδίδει τὴν βασικὴν συλλογιστικὴν γραμμὴν ποὺ τὸ διέπει, τότε εἶναι κρήσιμο νὰ σταθοῦμε γιὰ λίγο στὸν τίτλο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. Τὰ Βαλκάνια εἶναι μιὰ πολυδύναμη, πολυσύνθετη καὶ πολύπλευρη ἔννοια -

ἀνάλογα μὲ τὴν ὁπτικὴ τοῦ καθενός. Γιὰ τοὺς Δυτικοευρωπαίους εἶναι ἡ πυριτιδαιοθήκη τῆς Εύρωπης, ἀφοῦ ἀπὸ ἐδῶ θεωροῦν -ἀδίκως- ὅτι ξεκίνησαν οἱ δύο παγκόσμιοι πόλεμοι· γιὰ τὴν γαλλικὴν ἡ τὸν ίταλικὴν γλώσσαν ἡ λέξη «Μακεδονία» σημαίνει κάτι ἀνακατεμένο, ὅπως ἡ φρουτοσαλάτα. Γιὰ τὸν Μιχάλη Παπακωνσταντίνου εἶναι «ἡ ἄγνωστη γειτονιά μας». Θεωρῶ

πάρα πολὺ εὔστοχη αὐτὴ τὴν ἐπιλογή, ὅτι τὰ Βαλκάνια ἔχουν ὅλα τὰ γνωρίσματα μιᾶς «γειτονιᾶς» καὶ, παρότι εἶναι τέτοια, μᾶς εἶναι «ἄγνωστο».

‘Ο συγγραφέας ἐπιχειρῶντας μέσα ἀπὸ τὸ δικό του πολιτικὸ πάντα- αἰσθητήριο νὰ ὁρίσει τὰ Βαλκάνια, δὲν καταφεύγει σὲ μιὰ «ἀντικειμενικὴ» περιγραφὴ τους, ἀλλὰ καταθέτει μὲ ἔντονα βιωματικὸ τρόπο δυὸ προσωπικές ιστορίες.

‘Η πρώτη: ἡ οἰκογένεια Ρόμπη ἀπὸ τὸ Κρούσοβο, μετὰ τὴν ἐξέγερση τοῦ Ιλιντεν στὰ 1903 γιὰ λόγους προφανῶς πολιτικοὺς μετακομίζει στὸ Μοναστήρι, τὰ Μπίτολα· μιὰ κοπέλα τῆς οἰκογένειας παντρεύπτηκε ἔναν βούλγαρο ἀξιωματικὸ καὶ αὐτὸν τὸ κλαδί τῆς οἰκογένειας ἐκβούλγαριστηκε· ἔνα ἄλλο κομμάτι τῆς παρέμεινε στὴ Γιουγκοσλαβίᾳ· ἔνα τρίτο τῆς ἤρθε στὴν Ελλάδα καὶ μιὰ κόρη τοῦ κλάδου αὐτοῦ παντρεύπτηκε στὸν Κοζάνη τὸν ἀδελφό τῆς Ρούσας, τῆς γιαγιᾶς τοῦ συγγραφέα. Στὸ μεσοπόλεμο ἡ οἰκογένεια ἀντάμωνε στὸ Μοναστήρι, στὴ Θεσσαλονίκη ἢ τὴν Κοζάνη καὶ τὰ ξαδέρφια μέσα στὸ παιχνίδι τους τσακώνονταν γιὰ τὴν Μακεδονία: ἄλλα τὴν ἥθελαν ἑλληνική, ἄλλα βουλγαρική, ἄλλα σερβική.

Μιὰ κοπέλα ἀπὸ τὸ σερβικὸ βραχίονα αὐτῆς τῆς οἰκογένειας, ἡ Ἀγάπη Ρόμπη, ὑπηρετεῖ τὴν δεκαετία τοῦ '60 στὴ γιουγκοσλαβικὴ πρεσβεία τῆς Ἀθήνας ὡς Λιούμπα Ρόμπιεφ πλέον καὶ δὲν τὰ καταφέρνει νὰ υπαντιθεῖ γιὰ λόγους κατανοπτοὺς μὲ τὸν νέο τότε βουλευτὴν καὶ ξάδελφό της Μιχάλη Παπακωνσταντίνου.

Ἡ δεύτερη ἱστορία: ὁ γηραλέος καθηγητῆς τῶν γαλλικῶν κ. Θεοδωρώφ, ποὺ συνόδευε ως ξεναγὸς καὶ διερμπνέας τὸ ζεῦγος Παπακωνσταντίνου στὰ Σκόπια καὶ τοῦ ὄποίου ἡ γυναικα εἶχε τὴν συνήθεια, ὅπως ἔκαναν παιλιότερα καὶ στὸν Κοζάνη, νὰ προσφέρει γλυκὸ τοῦ κουταλιοῦ βουτηγμένο σὲ ποτῆρι μὲ νερό, δὲν ἦταν παρὰ ὁ Ἑλληνας Κωνσταντίνος Θεοδώρου, ὅπως ἀποκάλυψε ἡ φωτογραφία τῶν ἀρραβώνων του. «Κάποτε μᾶς ἀνάγκαζαν νὰ λέμε πώς εἴμαστε Βούλγαροι, τώρα μᾶς ἐπιβάλλουν νὰ λέμε πώς εἴμαστε Μακεδόνες. Τὸ δεκχόμαστε, πῶς θὰ ἐπιβιώναμε ἀλλιῶς;»

Αὐτὰ είναι τὰ Βαλκανία γιὰ τὸν Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, «μιὰ χερσόνησος ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ ἔνα πλῆθος λαῶν: πολλὲς ἑθνότητες, πολλὲς θρησκείες, πολλὲς γλῶσσες. Μιὰ πανσπερμία ἑθνῶν ἢ λαῶν, οἱ ὄποιοι συμβίωναν εἰρηνικὰ μεταξὺ τους καὶ ἡ μόνη ἀντίθεσή τους, θρησκευτικὴ κατὰ μέρος, ἵταν μὲ τὸν Ὁθωμανού». Τὴν περιοχὴν αὐτὴν ὁ συγγραφέας καταλήγει εὔστοχα νὰ ἀποκαλεῖ Βαλκανικὴ Οἰκουμένην.

Τὸ βιβλίο δὲν ἔχει τὴν τυπικὴ διαίρεση τῶν συμβατικῶν βιβλίων ἱστορίας τῶν Βαλκανίων, ἄλλωστε δὲν φιλοδοξεῖ νὰ είναι μιὰ βαλκανικὴ ἱστορία. Ὁ Μ. Παπακωνσταντίνου ἔχει τὴν συγγραφικὴ ἀρετὴν νὰ ἀσχολεῖται μὲ πολὺ σοβαρὰ καὶ κρίσιμα θέματα χωρὶς κινδυνολογικές λεκτικές ἀκροβασίες ἀλλὰ διατρώντας τὴν ἀμεσότητα μιᾶς καλαρῆς συζήτησης καὶ τὴν μορφὴ μιᾶς μᾶλλον πρωσπικῆς ἐσωτερικῆς ἀφήγησης στὸ γράψιμό του. «Ἐτι δομικὰ τὸ βιβλίο παρουσιάζει τὴν ἔξτης εἰκόνα: ἀρχικὰ ὑπάρχει ἓνα κεφάλαιο μὲ τὸν τίτλο: «Ἀντὶ προλόγου», δηλαδὴ ὁ συγγραφέας κάνει τὶς πρ-

γραμματικές του δηλώσεις γιὰ τὴν συγγραφήν ἀκολουθοῦν ἔφτὰ κεφάλαια χωρὶς τίτλο, ὅπου μὲ τὴν μορφὴ ἐπικοινωνιακῆς ἀφήγησης καὶ χωρὶς αὐστηρούς θεματολογικούς διακωνισμούς ὁ συγγραφέας συζητάει διάφορα ἐπιμέρους ζητήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν βαλκανικὸ χῶρο ὡς σύνολο: τὰ τελευταῖα πέντε κεφάλαια ἀναφέρονται σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς πέντε σύγχρονες βαλκανικὲς χῶρες: Ρουμανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ἀλβανία, Σκόπια τέλος, σὲ ἕνα ἐπίμετρο ὑπάρχουν χάρτες τῆς βαλκανικῆς χερσονήσου ποὺ δείχνουν τὴν κρατικὴν διαφοροποίησή της σὲ σημαντικὲς χρονικές της στιγμές. Σεβόμενος τὸν ἀπόφαση τοῦ συγγραφέα νὰ μὴν τιτλοφορήσει τὰ ἔφτὰ κεφάλαια τοῦ κύριου μέρους τοῦ βιβλίου του, δὲν θὰ προχωρήσω σὲ ἀναλυτικὴ ἐπιμέρους παρουσίαστή τους, ἀλλὰ θὰ σταθῶ σὲ κάποια σημεῖα τους, τὰ διοια θεωρῶ διὰ τοῦ χρήζουν ιδιαίτερης ἐπιστήμανσης.

Ἄρχιζοντας οὐσιαστικὰ τὸ βιβλίο του ὁ συγγραφέας διατυπώνει τὸν ἄποψη ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐμφανίζεται μὲ δύο ὅψεις, αὐτὴν τῆς μεσογειακῆς ἢ θαλασσινῆς Ἑλλάδας, τῆς προσανατολισμένης στὰ μεγάλα λιμάνια τῆς Μεσογείου, καὶ τὴν ἄλλην, τῆς Ἑλλάδας τοῦ βορρᾶ, ποὺ είναι στραμμένη πρὸς τὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ τὶς μεγάλες πόλεις, τὴν Βουδαπέστη καὶ τὴν Βιέννην. Εύκολα μπορεῖ νὰ συμφωνήσει κανεὶς μὲ τὴν ἄποψη αὐτῆς, ἂν λάβει ὑπόψη του ὅτι ἡ πρώτη Ἑλλάδα ἔχει σαφῶς περισσότερες σχέσεις μὲ τὶς Δυτικοευρωπαϊκὲς χῶρες, ἐνῶ ἡ δεύτερη είναι γεωγραφικὰ πολὺ πιὸ κοντὰ στὶς ἄλλες βαλκανικὲς καὶ τὶς χῶρες τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, μὲ τὶς ὄποιες ἀνταλλάσσει πολιτιστικὰ στοιχεῖα καὶ συνιστᾶ μαζί τους ὅ, τι ὁ Μιχάλης Παπακωνσταντίνου ἀποκαλεῖ Βαλκανικὴ Οἰκουμένην. Σ' αὐτὴν τὴν Βαλκανικὴ Οἰκουμένην ἀπευθύνεται ὁ Ρήγας Φεραίος καλώντας τοὺς χριστιανικοὺς βαλκανικοὺς λαοὺς νὰ ἀποτινάξουν τὸν τουρκικὸ συγγένη, γιὰ νὰ ἀνακτήσουν τὴν ἐλευθερία τους. Ἡταν ἡ ἐποχὴ ποὺ δὲν είχε ἀκόμα συντελεστεῖ ἡ ἀφύπνιση τῶν ἔθνοτῶν καὶ οἱ λαοὶ αὐτοὶ δὲν θεωροῦσαν ὁ

ενας τὸν ἄλλο ἔχθρό του, ἀφοῦ κοινὸς ἔχθρός τους ήταν ὁ τοῦρκος κατακτητής στὴ βάση τῆς θρησκευτικῆς τους διαφοροποίησης.

Συχνές είναι οἱ ἀναφορὲς τοῦ συγγραφέα στὴ γενέτειρά του, τὴν Κοζάνη, τὴν ὁποίᾳ θέτει ὡς κεντρικὸ σημεῖο τῆς θεώρησίς του γιὰ λόγους εὔκολα κατανοητούς. Ἡ Κοζάνη, λοιπόν, εἶναι παροῦσα στὴν ἀφήγηση τοῦ κ. Παπακωνσταντίνου:

• ἄλλοτε, γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἡ ἐγγύτηπά της μὲ τὸ Μοναστήρι καὶ τὴν Κορυτσά, δυὸς πόλεις μὲ σπουδαία ἱστορία καὶ ἵσως σημαντικὸ μέλλον

• ἄλλοτε πάλι, γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε τοὺς Κοζανίτες πραματευτάδες νὰ διασκίουν τὴ Βαλκανικὴ καὶ νὰ φτάνουν στὸ Βελιγράδι, τὸ Ζέμουν, τὴ Βουδαπέστη ἢ τὴ Βιέννην:

• ἄλλες φορές, γιὰ νὰ μάθουμε γιὰ τὶς σπουδαῖες κοζανίτικες οἰκογένειες τῶν Καραγιάννων καὶ τῶν Χαρίσονδων καὶ τοὺς τελευταίους τοὺς ἀπογόνους, τὸν διάσημο μουσικὸ Χέρμπερτ φὸν Κάραγιαν καὶ τὴ Φεντόρα Χαρίση στὴ Βουδαπέστη:

• ἄλλοτε, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε διὰ τὴν Κοζάνη δὲν δέκτηκε φανερὴ τουρκικὴ ἢ σλαβικὴ ἐπίδραση, σ' ἀντίθεση μὲ ἄλλες γειτονικές τῆς περιοχές.

• κάποτε, γιὰ νὰ δοῦμε στοιχεῖα ἀπὸ τὴν κτίση καὶ τὴν ἱστορία τῆς καθὼς καὶ τοὺς τόπους ἀπὸ τοὺς ὅποιους ἤρθαν οἱ πρῶτοι τῆς ἔποικοι.

• κι ἄλλοτε, τέλος, γιὰ νὰ ἐντοπίσουμε τὰ ἕκαντα Κοζανίτῶν στὸν Νέο Κόσμο μετὰ τὸ 1900, ὅπότε ἀνοίγουν οἱ δρόμοι γιὰ κεῖ.

Παρὰ τὸ διὰ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ συγγραφέα ἐντοπίζεται στὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῶν βαλκανικῶν χωρῶν καὶ στὶς μεταξὺ τους σκέσεις, δὲν λείπουν καὶ οἱ ἱστορικὲς παρεκβάσεις, δηποτε θεωρεῖ διὰ αὐτὲς μποροῦν νὰ βοηθήσουν στὴν καλύτερη κατανόηση τῆς σημερινῆς πραγματικότητας. Έτσι:

• "Υπάρχουν ἀναφορὲς στὸ ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐνοποιητικοῦ παράγοντα τῶν ὀρθόδοξων λαῶν τῆς Χερσονήσου, ὃσους ἐπινοήθηκε ἡ ἐκκλησιαστικὴ διάσπαση -μὲ πρώτη

τὴ Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία- γιὰ τὴν εὐκολότερη τόνωση τῆς ἐθνικῆς ἀφύπνισης αὐτῶν τῶν λαῶν.

• Βρίσκουμε ἰστορικὲς ἐπισημάνσεις γιὰ τὰ ἄλλα σημαντικὰ βαλκανικὰ κράτη ποὺ συνυπῆρξαν μὲ τὴ Βυζαντινὴ Αύτοκρατορία, δηποτε τὸν Σέρβον Σιεφάνου Ντουσάν ἢ τὸν Βούλγαρον τσάρον Σαμουήλ, γιὰ νὰ συμφωνήσει ἐν τέλει ὁ συγγραφέας μὲ τὴ ρίση ἀγγλού ἰστορικοῦ ὅτι: «Στὰ Βαλκάνια οἱ αἰώνες δὲν διαδέχονται ὡς ἔνας τὸν ἄλλο, ἀλλὰ συνυπάρχουν. Παλιὰ ἴδαινικὰ ποτὲ δὲν πεθαίνουν, ἀλλὰ κι ὃν πεθάνουν, ποτὲ δὲν ἐνταφιάζονται». Αὐτὸς ἐξηγεῖ γιατί οἱ Βαλκανῖοι, ζώντας ὡς καθένας μὲ τὶς ἀναμνήσεις του, ἀντιδικοῦν πολιτικὰ καὶ δὲν φαίνεται νὰ συμβιβάζονται μὲ τὴν ἑκάστοτε ἰστορικὴ πραγματικότητα. Σὲ κάθε περίπτωση οἱ "Ἐλληνες θυμοῦνται καὶ θυμίζουν στοὺς ἄλλους τὸν Περικλῆ ἢ τὴ μάχη στὸ Μαραθώνα, οἱ Βούλγαροι τὸν Ἀσπαρούχ, οἱ Σέρβοι τὸν πρίγκιπά τους Λαζάρ, ποὺ ἡγήθηκε τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων στὴ μάχη τοῦ Κοσσυφοπεδίου, οἱ Ἀλβανοὶ τὸν Σκεντέρμπεη, οἱ Ρουμάνοι τὸν Ούνιάδην ἢ τὸν Δράκουλα, μυθικὸ σύμβολο τοῦ ἀγώνα τους κατὰ τῶν Τούρκων, ὅπως οἱ Ἑλληνες ἀρματολοὶ ἢ οἱ σλάβοι καὶ τοῦντοῦκοι.

• Γίνονται ἀναφορὲς καὶ στὴν ἐθνολογικὴν, θρησκευτικὴν καὶ γλωσσικὴν σύσταση τῆς βαλκανικῆς χερσονήσου, ἀν καὶ ὁ συγγραφέας μὲ σεμνότητα δηλώνει διὰ γιὰ δόσα γράφει δὲν διεκδικεῖ πρωτοτυπία ἀφοῦ δὲν εἶναι εἰδικὸς σλαβοβολγός ἢ βαλκανολόγος καταγράφει ἀπλῶς δόσα τοῦ χρειάζονται, γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὴν πολυκύμαντη βαλκανικὴ ἱστορία, τὴ διεκδίκηση γιὰ παράδειγμα τοῦ Κοσσόβου ἀπὸ τοὺς Σέρβους καὶ τοὺς Αλβανοὺς ἢ τὸ θνητιγενὲς πολυεθνικὸ κρατικὸ δημιούργημα τοῦ Τίτο μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ τὴ σημερινή του μοιραία κατάληξη.

• Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ λείψουν ἀπὸ τὴ διεισδυτικὴ ματιὰ τοῦ ἔμπειρου πολιτικοῦ ἐπισημάνσεις πολιτικὲς γιὰ τὸ παρελθόν καὶ τὸ παρὸν ἀλλὰ καὶ προβλέψεις γιὰ τὸ μέλλον τῶν βαλκανικῶν λαῶν καὶ κρατῶν, καθὼς διαπιστώνει τε-

λευταία προσπάθειες γιά ένδοιβαλκανική συνεννόηση μὲ καλές προθέσεις ἀπὸ τὰ συνεργαζόμενα μέρη - κάτι καθόλου αὐτονόπτο παλιότερα. Αγκάθι στὴ συνεργασία αὐτὴ εἶναι καὶ πάλι οἱ ἔθνικὲς μειονότητες, οἱ όποιες ὁδηγοῦν σὲ ἔθνικιστικὲς ἐξάρσεις καὶ ποὺ στὶς μέρες μας ἐκδηλώνονται κυρίως ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ώιοιοι Θεωροῦν τὸν ἔαυτό τους ἀδικημένο ἀπὸ τὸν ἰσχύουσα κάριξι τῶν ἐνδοιβαλκανικῶν συνόρων. Εὐτυχῶς γιὰ τὸν ὥρα δὲν διαιφύνεται κάποια διένεξη Ήριτικοῦ χαρακτήρα στὰ Βαλκάνια.

• Τέλος, ὑπάρχουν λίγες ἀναφορὲς στὸ ρόλο ποὺ ἔπαιξαν οἱ διμάχες τῶν ἑκάστοτε μεγάλων δυνάμεων γιὰ τὸν ἔξασφάλιστο πολιτικὸν στὸν εὐρύτερο χώρῳ τῆς Χερσονήσου. Ἀπὸ τὶς προσπάθειες τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τοῦ 19ου αἰώνα νὰ ἐλέγχουν οἱ Αγγλογάλλοι τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ Ρᾶσοι τὶς σλαβικὲς χώρες τῆς Βαλκανικῆς καὶ κυρίως τὴν Βουλγαρία, περνᾶμε στὸν 20ὸ αἰώνα μὲ τὴ δημιουργία τῶν δύο μεγάλων στρατιωτικῶν συνασπισμῶν. Στὴ διελκυστίνδα αὐτὴ τὰ βαλκανικὰ κράτη μοιράστηκαν σὲ σφαῖρες ἐπιρροῆς: νὴ Ἑλλάδα καὶ νὴ Τουρκία περνοῦν στὴν ἐπιρροὴ τῆς Ἀγγλίας ἀρχικὰ καὶ τῶν ΗΠΑ στὴ συνέχεια· νὴ κομμουνιστικὴ Βουλγαρία στὴν ἐπιρροὴ τῆς Σοβιετικῆς Ἐνωσης· νὴ Γιουγκοσλαβία τοῦ Τίτο ἔπαιξε ἔναν ἡμιαυτόνομο ρόλο στὸ κίνημα τῶν Ἀδεσμεύτων νὴ Ἀλβανία προσκολλήθηκε γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ σὺν ἄρμα τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας.

Τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀσχολεῖται ἐπωνύμως μὲ τὶς πέντε -έκτὸς τῆς Ἑλλάδας- βαλκανικὲς χώρες καὶ καταθέτει στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἔκταση καὶ τὸν πληθυσμὸν τῆς καθεμιᾶς καὶ ἐπιμέρους πληροφορίες εἰδικότερου ἐνδιαφέροντος: Ἐτοι δίνονται:

- Γιὰ τὴν Ρουμανία στοιχεῖα γιὰ τὸν ἔθνολογικὴν τῆς σύστασην καὶ πληροφορίες γιὰ τὶς σχέσεις τῆς μὲ τοὺς μὴ βαλκανίους γείτονές της.
- Γιὰ τὴν Βουλγαρία τὰ σχετικὰ μὲ τὴ Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία, τὶς ἔχθρικὲς σχέσεις τῆς μὲ τὴν

Ἑλλάδα καὶ τὸν Μακεδονικὸ Αγώνα καὶ τὴ σημερινὴ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ τῆς κατάσταση.

• Γιὰ τὴ Γιουγκοσλαβία λίγα περισσότερα γιὰ τοὺς ἀγῶνες τοῦ πρίγκιπα Λαζάρ καὶ τὸ κράτος τοῦ Στεφάνου Ντουσάν, τὴ διαμάχη τῶν Καραγιόργεβιτς καὶ Οβρένοβιτς γιὰ τὸ θρόνο τῆς Σερβίας, τὸν ὀντίσταση καὶ τὸν Ἀξόνα καὶ τὴ δημιουργία τῆς Γιουγκοσλαβικῆς Ομοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τοῦ Τίτο.

• Γιὰ τὸν Ἀλβανία στοιχεῖα γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους καὶ τὶς σχέσεις του μὲ τὰ γειτονικά του κράτη, γιὰ τὸν ἐλληνικὴ μειονότητα στὸ ἀλβανικὸ κράτος καὶ γιὰ τοὺς ἀλβανοὺς οἰκονομικούς μετανάστες στὴν Ἑλλάδα.

• Τέλος, γιὰ τὰ Σκόπια -μιὰ ποὺ ὁ συγγραφέας δηλώνει ὅτι ἀποφεύγει συνειδητὰ τὸ ἐπίσημο ὄνομα FYROM καὶ τὸ «Μακεδονία» ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἴδιοι- λεπτομέρειες γιὰ τὴ σύσταση καὶ ὄνομασία τους, τὸν ύπερβολικὴ ὀντίδραση τῆς Ἑλλάδας μὲ τὰ γνωστὰ συλλαλητήρια, στοιχεῖα γιὰ τὸν ἔθνολογικὴ τους σύσταση, καὶ τέλος σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴ βιωσιμότητά τους ως κράτος.

Καμιὰ παρουσίαση ἔνδος βιβλίου δὲν ἀντικαθιστᾶ τὸ διάβασμα ἢ τὴ μελέτη του, μὲ τὰ ὄποια κάθε ἀναγνώστης διαμορφώνει τὸ δική του ἀποψη καὶ στάση. Σὲ ὅ,τι μὲ ἀφορᾶ, θὰ πηθελα νὰ κλείσω μὲ κατὶ ποὺ -κωρὶς νὰ εἶναι πουθενὰ ρητῶς διατυπώμενο- διατρέχει ως πνεῦμα ὅλο τὸ βιβλίο καὶ εἰσπράττεται ως ἄρωμα. Ο Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, παρὰ τὸν πολιτικὸ του ρόλο καὶ τὴν καθοριστικὴ του ἐμπλοκὴ στὶς ἐξελίξεις τῶν τελευταίων χρόνων στὸν βαλκανικὸ χώρῳ, δὲν διακρίνεται πουθενὰ ἀπὸ ἔναν στείρο ἔθνικισμὸν πολὺ περισσότερο- ἀπὸ ἔναν ἡγεμονισμὸν ἀπέναντι στὰ ἄλλα γειτονικά κράτη τῆς Βαλκανικῆς. Κάθε ὅλο μάλιστα ἀφρίνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι εἶναι κοινὴ ἡ μοίρα ὅλων τῶν βαλκανικῶν κρατῶν καὶ τὸ καλὸ τοῦ ἔνδος μπορεῖ νὰ εἶναι καλὸ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους. Δὲν εἶναι ἀνάγκη, ἐπομένως, νὰ ἔξαφανίσουμε μισαλλόδοξα τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὸ χάρτη, ὅπως ἐπικεί-

ρίθηκε παλιότερα, ἀλλὰ μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ συμβιώσουμε μαζί τους, ἀφοῦ αὐτὸς ὅρισε ἡ κοινή μας μοίρα: εἴμαστε μιὰ «γειτονιά», μὲ δὴ αὐτὸς συνεπάγεται. Έτοι, λοιπόν, πρέπει νὰ πορευτοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν ἀμοιβαία ἀποδοχὴ καὶ κατανόση κι ἔτσι

θὰ διαμορφωθεῖ μετὰ τῆς τελευταῖς ἀνακατατάξης καὶ τὴν σύγχρονη πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ πραγματικότητα ἥ νέα Βαλκανικὴ Οἰκουμένη.

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΝΤΙΝ

Πάνος Νικολόπουλος

‘Η ἐκκλησία στὸ διαδίκτυο τῆς παγκοσμιοποίησης’
έκδ. Ἀρμός, 2001, σσ. 124.



ε Ἡ πρώτη ἔκπληξη ποὺ ἀντιμετωπίζει κανεὶς διαβάζοντας τὸ βιβλίο τοῦ Πάνου Νικολόπουλου ‘Η ἐκκλησία στὸ διαδίκτυο τῆς παγκοσμιοποίησης’, εἶναι ὁμολογουμένως ἡ ἀμεσότητα καὶ ὁ ρεαλισμός του. Τοσοὶ αὐτὸς νὰ ὀφείλεται στὴν ἐπικαιριότητα καὶ τὴν ρεαλιστικότητα τῶν ἴδιων τῶν ζητημάτων μὲ τὰ ὄποια καταπιάνεται, τοσοὶ στὶς ὄργανικὰ συγκεραμένες προϋποθέσεις τοῦ συγγραφέα, τοῦ νομικοῦ, τοῦ πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ εὐάισθητου πολίτη, ἀλλὰ καὶ τοῦ πιστοῦ μέλους τῆς ‘Ἐκκλησίας’, σὲ μὰ δύσκολην καὶ μᾶλλον μεταβατικὴ γῆ’ αὐτὸν περίσσοδο.

Ζητήματα σπουδαιότερα, πρακτικά, συνιστῶσες τοῦ καθημερινοῦ μας βίου, ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο τῆς προβληματικῆς του. Παγκοσμιοποίηση, διαδίκτυο, μάρκετινγκ, ἀναφορὲς σὲ στατιστικὲς ποὺ γυμνώνουν τὴν πραγματικότητα ἀπὸ κάθε ἔξωραίσμένη ἐπίφαση, προβλήματα τοῦ τρίτου κόσμου, κριτικὴ ἀποτίμηση τῶν νεώτερων θεολογικῶν προσπαθειῶν, ἀνατομικὲς παφαπρήσεις στὸ ἰδεολόγημα τῆς ἀ-πολίτικης θρησκευτικότητας, καλοῦν τὸν σύγχρονο καὶ ἀπαιτητικὸν χριστιανὸν ἀναγνώστη σὲ διαρκῆ ἀναζήτηση καὶ ἐπαγρύπνηση.

‘Η «γεύση» ποὺ τὸ βιβλίο αὐτὸς ἀφήνει στὸν ἀναγνώστη του ὕστερα ἀπὸ τὶς πρῶτες σπουδαιτικές πιστοποιήσεις, εἶναι ἡ βαθύτητα μιᾶς ἀγωνίας. Τῆς ἀγωνίας τοῦ σύγχρονου χριστιανοῦ ὃχι ἀπλὰ

ἀπέναντι στὴ σπουδαινὴ μεταβαλλούση πραγματικότητα -αὐτὸς θὰ ἦται ἀνωριμότητα ἥ καὶ δειλία-, ἀλλὰ ἀπέναντι εἴτε σ’ ἔναν ἐφρουσυχασμόνος ἀστικὸν χριστιανισμὸν εἴτε στρατευμένην, καὶ ἄρα ἐκ τῶν προτέρων ἀρνητικὴ σὲ κάθε ἔξελιξη «παραδοσιακὴ» ἐκδοκή του. ‘Ομοίως ἡ ἀγωνία του δὲν καταντᾶ κυριαρχικὸν αἴσθημα ἀδυναμίας καὶ ἀπρόσδικίας. Μεταποιεῖται σὲ δυνατότητα

ἀναψυλάφησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας καὶ ζωῆς μὲ τοὺς δρους τοῦ σπίμερα.

Στὴν καταιγίδα τῆς παγκοσμιοποίησης παραβάλλεται ἡ ἀσκητικὴ ἀντίσταση, στὴν ἀπροσωπικὴν μάρκετινγκ καὶ τοῦ διαδικτύου ἥ σφραγίδην τῆς προσωπικῆς ἑτερόπτητας, στὴν ἐμπορευματοποίησην τῆς ζωῆς ἥ δίψα τῆς ἐκκλησιαστικότητας καὶ ἐνοριακότητας.

Μὲ τὸ βιβλίο αὐτὸς ὁ Π. Νικολόπουλος, συλλέγοντας σ’ ἔναν ἐνιαίο τόμο τὰ κατὰ περιόδου δημοσιευμένα κείμενά του, στοχεύει σὲ μιὰ κετρικὴ ἐπισήμανση. Στὴν ἐπισήμανση πώλης ἥ πρεσβεία τῆς ‘Ἐκκλησίας’ στὴν ‘Ιστορία εἶναι πορεία ἐγρήγορσης’, εἶναι ἀρνητικὸν τοῦ ἐφρουσυχασμοῦ εἶναι συν-έργεια Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων γιὰ τὴ σπηλιά τοῦ Κόσμου: «Ο πατέρ μου ἔως ἅρτι ἐργάζεται, κάγῳ ἐργάζομαι» (Ἰω. 5,17).

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ